



Det var en gång en liten flicka, som hade fått en liten röd mössa av sin mormor, och flickan ville alltid ha den på sig. Därför kallades hon Rödluvan. En dag sa Rödluvans mamma,

- Rödluvan, mormor är lite sjuk och krasslig. Här är en korg med en bit kaka och en flaska vin. Gå med det till mormor, så får hon något gott. Men gå ordentligt och spring inte bort från stigen!

Mormor bodde i en liten stuga inne i skogen. Och Rödluvan hade inte hunnit långt, förrän hon såg några vackra blommor borta i en glänta. ”Mormor skulle säkert bli glad över en bukett blommor”, tänkte hon, och sprang dit för att plocka en bukett. Då mötte hon en varg.

Rödluvan visste inget om vargar, och vargen hälsade så vänligt,

- God dag Rödluvan, vart är du på väg?
- Till min mormor med kakor och vin, för hon är sjuk.
- Var bor din mormor? frågade vargen.
- En kvarts väg längre in i skogen. Där är hennes stuga, under de tre stora ekarna.
- Jaha, sa vargen. Men för sig själv tänkte han, ” Vilken liten läckerbit. Hon kommer att smaka gott!”
- Fortsätt du att plocka blommor, sa han sen. Jag vandrar vidare.

Rödluvan hittade fler och fler blommor och kom längre och längre bort från stigen. Men vargen, han gick raka vägen till mormors stuga och bankade på dörren.

- Vem är det som knackar på dörren? hördes det inifrån stugan.
- Det är bara jag, Rödluvan, som kommer med kaka och vin, pep vargen med sin ljusaste röst.
- Tryck bara ner handtaget, ropade mormor, jag ligger i sängen.

Vargen tryckte ner handtaget, öppnade dörren och gick raka vägen fram till mormors säng och slukade henne. Sedan tog han på sig mormors nattlinne och nattmössa och kröp ner i sängen.