

# Frihetsgudinnan i New York

Frihetsgudinnan är en jättestatyn i New Yorks hamn. Högt upp i luften sträcker hon ena armen, och i handen håller hon en brinnande **fackla**. Från facklan till marken är det 93 meter. Själv är hon 46 meter hög och sockeln, som hon står på är 47 meter. Vem är hon och varför står hon där?

Franska folket gav henne till USA som en gåva, för att fira hundraårsminnet av att USA blev ett självständigt land och inte längre styrdes av Storbritannien. Gåvan kom lite sent, för USA blev självständigt år 1776, och gåvan kom inte förrän 1886. Men det var en fin gåva. I den andra handen håller frihetsgudinnan **en stentavla** med inskriften ” JULY IV MDCCLXXVI”. Siffrorna är romerska och det står alltså ”den fjärde juli 1776”.



Under frihetsgudinnans fötter ligger slaveriets kedjor, hon trampar alltså på sådana kedjor, som slavarna fängslades med på tiden, då slaveri var tillåtet i USA. Hon är **frihetens** gudinna.

## Så här gjorde vi bilden på nästa sida:

1. Det var svårt, att rita hela statyn. Några elever ville koncentrera sig på frihetsgudinnans ansikte. Andra ville bara rita facklan. Allra lättast var det att enbart rita stentavlan.
2. Då kom vi på, att vi kunde kopiera elevernas bilder i olika storlekar, och sedan kunde de sätta samman bilderna till ett collage. Du kan ser två collage på nästa sida. Som du ser målade eleverna bilderna.

Vad vill du göra? Ett collage, hela frihetsgudinnan, en stor bild av ansiktet eller facklan? Möjligheterna är många!

